

Lukas & Jag del 2 – Varför så mycket snack om Jesus?

För dig som ledare, att tänka på:

Detta material är utformat utifrån fyra nyckelord; relationer, upplevelser, berättelser och delaktighet. Vi fortsätter denna gång att lägga huvudfokus på relationer. Det viktigt att försöka skapa en miljö där ungdomarna får känna en trygghet och att de tillhör.

Tips! Ha namnskyltar så är det lättare för alla att komma ihåg vad de andra heter. Vuxna och ungdomar har svårt att inte hålla på med sina mobiler. Ha ett "mobilhotell" där ungdomarna och ledare varje gång får lämna in sina mobiltelefoner.

Kom igång

Gör en lek där ungdomarna får lära sig varandras namn och lära sig mer om varandra.

Tips på lek: "Speeddating". Skriv lappar med olika frågor på, ett par frågor på varje lapp t ex vad är ditt bästa sommarminne, vad har du för förväntningar på konfan. Sätt sedan ungdomar och ledare vid ett långbord så at de sitter två och två mitt emot varandra. Vid varje plats ligger en lapp med frågor. Varje gång inleder de med att säga vad de heter och sedan ska de på en minut ställa frågorna till varandra. Efter en minut ringer klockan, då låter de lappen ligga kvar där de var och byter sedan plats även om de inte hunnit prata klart. Förslagsvis flyttar alla ett steg åt vänster.

Grupp

Till ledaren: Tanken är att i princip varje grupptillfället inleds med att göra veckans high, low och God thing. Det innebär att man går ett varv i gruppen och varje person får berätta veckans high (höjdpunkt), low (lågpunkt) och God thing (Gud grej). Poängen är att alla i gruppen ska bli sedda och lära känna varandra bättre. God thing kan innebära att man delar med sig av något man har funderat på under veckan som har med tro att göra, kanske en lovsång man tyckte var bra, ett bönesvar osv. Erfarenheten är att i början brukar inte så många ha någon God thing att dela med sig av, då är det helt okej att säga pass. Erfarenheten är dock att när man börjar titta efter "God things" i vardagen börjar man så småningom lägga märke till dem. Ett förslag är att under den första månaden inte använda God thing utan bara high och low för att inte exkludera någon från gruppen som inte har tidigare erfarenheter av Gud eller tidigare reflekterat kring tro. Det blir lättare att införa God thing längre fram då alla i alla fall har fått delta i undervisning och t ex provat på att läsa Bibeln hemma. Vill man ändå ha God thing med från början går det självklart bra.

Rundan

- Gå ett varv i gruppen och berätta vad ni heter.

- Vad har varit veckans high och low (ev. God thing)?

- **Frågor som ställs till gruppen i stort, alla behöver inte svara på allt:** Hur gick det med veckans bibelord? Har ni kommit ihåg att läsa? Har alla en bibel? Hur skulle du ha reagerat om en ängel kom till dig och sa att du var gravid? (Har de glömt att läsa, uppmuntra dem då inte att läsa ikapp utan uppmuntra dem istället att läsa den nya texten för veckan. Om de försöker läsa ikapp finns det en risk att de tycker det är för mycket, hamnar efter och i slutändan inte läser alls...)

Övning: Brainstorming – High & Low

Ni har precis tillsammans talat om vad som varit er veckas high och low. Spåna tillsammans i gruppen vad som är high och low ur ett större perspektiv. (Lägg inte för mycket tid på detta, tanken är bara att komma igång i tänkandet inför dagens undervisning.)

- Vad är high med att leva på jorden? Vad händer det för bra saker runtomkring er och i världen?

- Vad är low med att leva på jorden? Vad händer det för dåliga saker runtomkring er och i världen?

Undervisning

Hur gick det med brainstormingen om high och low på jorden? Vad kom ni fram till på high? (Skriv upp några saker på en tavla.) Vad kom ni fram till på low? (Skriv upp även dessa). Bra jobbat, vi återkommer snart till detta.

Förra veckan talade vi om Lukas som skrev Lukasevangeliet. Vad betydde förresten evangelie? ”Goda nyheter”. Lukas skrev om de goda nyheterna om Jesus till Theofilos för att han skulle veta att det verkligen var något att lita på då han levde i en tid då många förföljdes för sin tro.

Tanken med det här året är att tillsammans utforska vem Jesus egentligen är, är han någon att lita på, är han Gud och i så fall är Gud verkligen god?

Ni har själva precis beskrivit allt bra som finns här på jorden men också allt dåligt. Det kan väcka frågan om Gud finns och om han finns är han då verkligen en sådan person som du skulle kunna tycka om? Någon som du skulle vilja hänga med? Någon som du skulle kunna lita på när världen ser ut som den gör?

Att tro på Gud betyder två saker: att man tror att Gud finns, alltså man menar att något är sant. Men tro innebär också att man litar på Gud, vill vara med Gud och låta honom påverka ens liv. Är det möjligt för oss att tro på det sättet, tro att Gud finns, lite på Gud och låta Gud påverka våra liv? Det får vi fundera på och utforska under året...

Vid ett tillfälle sa en 16-årig kille som intervjuades om hans tankar kring och erfarenheter av tro så här (visa citatet på power point):

”Eller alltså jag erkänner att det kan ju finnas det, men om det finns det, så är det ingenting som jag tänker liksom high fiva med direkt liksom, eftersom att det just finns liksom så himla mycket svält och många ah dör onödiga dödar och såna dära grejer.” – Kille 16 år

För honom var allt low han såg i världen ett hinder för att tro på Gud. Frågan är om det verkligen är det?

Under det här året kommer vi som undervisar förutsätta att Gud finns, vi utgår ifrån det, även om vi vet att många inte tror det och vi har respekt för de som inte gör det. Men vi kommer ändå i undervisningen förutsätta att Gud finns. Den fråga som vi däremot gång på gång kommer ställa är just denna, är Gud verkligen att lita på – är Gud verkligen god? Det var ju det som killen funderade på, om Gud finns är jag ändå inte säker på om jag vill hänga med honom. Så skulle den här gymnasiekillen kunna lita på Gud, kan Theofilos och Lukas göra det och kan vi göra det?

Den Guden som vi kommer att utforska är den kristne Guden, eftersom vi är i en kristen kyrka. Det finns väldigt många olika uppfattningar om vem den här kristne Guden är. Kan ni komma på olika sätt att beskriva Gud? (Skriv på tavlan). Kanske gubbe med skägg, god, massa regler, Jesus, snäll osv. Hur vårt samhälle ser ut kan påverka vår bild av Gud men också vad vi själva varit med om. Det är t ex ganska vanligt att om man haft föräldrar som övergett en eller som varit väldigt stränga kan man också börja tänka att Gud är sån. Gud kommer överge mig, eller Gud är väldigt hård och sträng. Det betyder att vi kan ha bilder om hur Gud som faktiskt inte stämmer. Det finns en massa uppfattningar om vem Gud är som ser kristna ut, men de är inte kristna, de passar inte ihop med den bild Bibeln ger.

Men hurdan är då egentligen Gud? Om man verkligen vill veta vem Gud är så skall man gå till berättelsen om Jesus. Det finns två huvudanledningar till av vi under året kommer fokusera på att utforska vem Jesus är (skriv på tavlan):

1. Genom att se på Jesu liv kan vi se hur Gud är.

- Som kristna tror vi att i Jesus fick Gud en kropp, ett ansikte. Han är inte längre en Gud långt borta, något flummigt. Genom att se på Jesus och hans liv kan vi se hur Gud är.

2. Jesus är lösningen på lidandets problem.

- Bibeln presenterar Jesus som lösningen på lidandets problem. Detta är ingen snabb lösning, typ att man knäpper med fingrarna och så är allt löst. Kanske för att lidandet har så många olika orsaker och för att det inte finns några enkla lösningar. Men som kristna tror vi att Jesus är lösningen på lidandets problem. Det kommer vi prata mer om under året.

Jag tänkte vi idag skulle säga något om Jesu födelse, vad det säger om hur Gud är. Om Gud är god eller inte.

Ni har i veckan läst Lukasevangeliet kapitel 1. Där berättas det om hur en ung tjej som heter Maria, man tror att hon kanske var 14 år, hon var i alla fall ung, när en ängel kom till henne och sa att hon skulle bli gravid. Maria var en helt enkel vanlig tjej som var förlovad med en man som hette Josef. Vi vet inte varför Gud valde ut just henne, antagligen var det just för att hon var vanlig, Gud ville att Jesus skulle få helt vanliga föräldrar. Så här sa ängeln till henne, Luk 1:30:

"Var inte rädd Maria... (Du hade säkert också blivit rädd om du fick se en ängel, Maria blev rädd och därför börjar ängeln med att lugna Maria och säga, var inte rädd).

du har funnit nåd hos Gud (Maria hade fel och brister som alla andra men Gud älskade henne ändå och ville henne gott, genom "nåden" kan man säga att Gud på ett sätt ser förbi hennes brister)"

du skall bli havande och föda en son och du skall ge honom namnet Jesus.

Alltså: Maria behöver inte vara rädd, Gud älskade henne med alla hennes brister, hon skulle få föda Jesus, Guds son. Jag tycker vi stryker under det bibelordet. Vi vill under året stryka under bibelorden vi läser så att vi sen kan hitta dem igen.

Efter detta berättar ängeln lite mer om vem denne Jesus skall bli när han blir stor, att han skall bli kung över hela världen och en massa andra grejer.

Maria blir ganska chockad och hon frågar ängeln hur detta skall kunna ske, hon är ju inte ens gift, hon har aldrig varit med en man, hur skall hon kunna bli gravid? Ängeln svarar henne att barnet skall bli till genom den helige Andes kraft. Gud och Maria hade inte sex, men den helige Ande (som kristna också tror är Gud) skapade ett foster i Marias livmoder, och det är vad de kristna kallar för jungfrufödelse, alltså att Maria födde medan hon fortfarande var oskuld.

Många har svårt att tro på det, personligen tänker jag så här att om man tror att Gud har skapat världen, är upphovet till liv, så är det inte så svårt för honom att skapa ett foster i en kvinnas kropp utan en mans hjälp. Det finns en massa andra saker som kan vara svårare att tro på.

När Josef upptäcker att Maria är gravid blir han arg och ledsen och vill skilja sig, men han får också besök av en ängel, fast bara i en dröm, och ängeln säger åt honom att inte vara rädd utan att han skall gifta sig med Maria och det gör han. Trots att de levde i en hederskultur där det var en stor skam att bli gravid utanför äktenskapet gifte sig Josef med Maria. Folk måste verkligen ha skvallrat och snackat skit om dem.

Josef och Maria bodde i Nasaret men åker till Betlehem för att skattskryva sig. Där föds Jesus i ett stall eftersom det inte fanns någon plats för dem att bo. Jesus föds i ett stall bland alla djuren och all skit.

Två grupper av människor uppmärksammade Jesu födelse, vet ni vilka? Herdar och astrologer/stjärntydare/vise män. Att vara herde var ett lågstatusyrke på den tiden och astrologer var inte väl ansedda i Israel. Så Jesu födelse var inte ärorik, han föddes i ett stall och ärades av folk som inte alls hade hög status. En väldigt speciell födsel helt enkelt. Speciellt om man tänker att detta skulle vara Guds födsel.

Vid Jesu födelse fanns det även en paranoid kung i Israel som hette Herodes. Han fick höra från astrologerna att det skulle födas en kung i Betlehem, därför såg att han till att döda alla barn under två år i Betlehem. Detta innebar att Jesus fick börja sitt liv som flykting. Maria och Josef tog det nyfödda Jesusbarnet och flydde, då vågade inte återvända till Israel förrän Herodes hade dött.

Vad säger då allt detta, vad säger detta om Gud är god?

Det Bibeln berättar är att Gud blev en av oss, på riktigt, han valde att bli människa i en hederskultur i en familj som förlorat sin heder, han valde att bli människa i en familj som tvingades på flykt. Jesus levde inte heller i en familjeidyll, han levde i en familj som alla andra, i Lukas kapitel 2 som ni ska få läsa under veckan kan man läsa om ett familjegräl mellan Josef, Maria och den tolvårige Jesus. Jesus levde i en helt vanlig familj.

Detta säger något om att Gud inte är likgiltig för våra vardagsliv. Gud blir människa, han delar vår glädje och vår sorg. Gud vet hur vi har det. Gud blir en som äter och dricker, en som kan promenera, segla, fiska, snickra. Gud blir en som går på fest, släktkalas och familjemiddagar. Gud blir en som leker med andra barn, som har tonårsfinnar, som vet vad det är att vara utanför. Han vet vad det är att ha ont, både i kroppen och i hjärtat.

Som kristna tror vi att Gud i Jesus blir helt och fullt människa men också att Jesus är helt och fullt Gud. Han är både och på samma gång. Så är Gud god? Vi kan i alla fall veta detta:

- Gud ser inte ner på det mänskliga livet utan värdesätter det, Gud blir själv människa.
- Gud är inte likgiltig när han ser på våra liv – han vill vara en del av vårt mänskliga liv.
- Gud är trovärdig i det han säger, han är både Gud och människa på samma gång och kan därför tala utifrån båda perspektiven, från det mänskliga och det gudomliga perspektivet.

Grupp med fika

- Känner ni igen er i gymnasiekillen som sa att om Gud finns är han ändå inte säker på om han vill tro på honom när världen ser ut som den gör? Har ni hört andra säga liknande saker? Är lidandet ett problem för att tro? Varför/varför inte?

- I undervisningen påstods det: "Genom att se på Jesus liv kan vi se hur Gud är." Försök förklara för varandra vad det påståendet innebär. Tror ni det kan bli lättare att greppa, förstå, ta till sig vem Gud är genom att titta på Jesus?

- Vad säger det om Gud att han väljer att födas i ett stall och inte i ett slott?

- Undervisningen sammanfattades med följande tre påstående, vad tänker ni de betyder? Vad ger det dig för bild av Gud?

- Gud ser inte ner på det mänskliga livet utan värdesätter det, Gud blir själv människa.
- Gud är inte likgiltig när han ser på våra liv – han vill vara en del av vårt mänskliga liv.
- Gud är trovärdig i det han säger, han är både Gud och människa på samma gång och kan därför tala utifrån båda perspektiven, från det mänskliga och det gudomliga perspektivet.

- Vad gillade du i dagens undervisning? Vad höll du inte med om eller funderar över?

Andakt

Ett av nyckelorden i detta material är upplevelser. Därför har andakten en central plats vid varje tillfälle. Poängtera igen att som kristna tror vi att Gud vill ha en relation med oss. En andakt är ett tillfälle att stanna upp och reflektera över det som sagts idag men vi tror också att Gud vill tala till oss i andakten och vi får i andakten tacka Gud. Man måste inte aktivt delta i andakten, sjunga med i sångerna och be men vi önskar att ni visar respekt för dem som vill det.

Förslag på upplägg av dagens andakt: Inled med att säga något om vad en andakt är (förslagsvis det som står ovan). Sjung någon sång. Låt en ledare berätta något om vad det betyder för dem att Gud är människa, vet vad det är att vara människa. Gå ett varv i gruppen, låt de som vill säga om de har något att be för. Be för det och sjung en sång. Avsluta med att berätta om veckans bibelutmaning, läsning att göra hemma.

Bibelutmaningen del 2 (fördjupning att göra hemma)

Läs Lukasevangeliet kap 2 och 3.

Josef och Maria tappar bort tonåringen Jesus. De är oroliga och arga när de hittar honom. Vad säger Maria till Jesus när hon hittar honom? Vad tror du dina föräldrar skulle ha sagt om du försvann?

I veckans undervisning sades följande: "Genom att titta på Jesu liv kan vi se hur Gud är." Vad lär du dig om Gud genom att läsa om Jesu tonårsliv?

Om du vill, testa att be till, tala med Gud om det du läst. Berätta om hur det är för dig att vara tonåring, hur du har det. Gud har ju själv också varit tonåring.